



**LEERHUIS & LITURGIE BRABANT
VELDHOVEN**

EN

**STICHTING OECUMENISCHE
VIERINGEN EINDHOVEN SOVE**



Seizoen 2018-2019
'Geworteld aan de bron'

Jaarthema:

Driestromenland
Joden, christenen en moslims –
periode 929-1219
(serie 2)

In oktober start het vijftiende seizoen Leerhuis & Liturgie Brabant en het tiende seizoen Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven (SOVE).

Met Alex van Heusden, als exegeet en judaïcus verbonden aan Ekklesia Leerhuis Amsterdam, worden de onderwerpen van het jaarthema maandelijks uitgediept in het leerhuis.

De liturgische vieringen in Veldhoven en Eindhoven (SOVE) staan in het teken van het eraan voorafgaande leerhuis.

Projectkoor Leerhuis & Liturgie Brabant/SOVE onder leiding van Karel Baken zal ook in het nieuwe seizoen weer medewerking verlenen aan de vieringen door het zingen van bij het thema passende liederen van Huub Oosterhuis.

Driestromenland

Joden, christenen en moslims – periode 929-1219

Driestromenland. Waarom zouden we dat doen - ons hierin verdiepen?

Omdat het nodig is. Wat wij nodig hebben, is historische bewustwording en kennis van de geschiedenis. Om tot begrip te komen, om angst en vooroordelen te bestrijden.

Over serie 2

In het jaar 929 werd in al-Andalus, islamitisch ('moors') Spanje, het kalifaat van Córdoba gesticht. Córdoba was toen de grootste stad in Europa en het kloppend hart van een uitgestrekt islamitisch rijk. Het was een bloeitijd voor dichters, artsen, filosofen, bouwmeesters en astronomen. Joden en christenen deden volop mee. Maar na iets meer dan een eeuw, in 1031, kwam er reeds een einde aan het kalifaat en viel al-Andalus uiteen in zevenentwintig kleine vorstendommen, de taifa-rijken. In deze zelfde periode herstelden grote delen van de rest van Europa van de algehele malaise waarin zij terecht waren gekomen na de val van het West-Romeinse Rijk. De bevolking nam toe, de steden werden groter en ontwikkelden zich tot handelscentra. De drang naar nieuwe afzetmarkten buiten Europa leidde tot de eerste economische expansie, maar die werd religieus gemotiveerd: Jeruzalem bevrijden van de moslims. De eerste kruistocht werd door paus Urbanus II uitgeroepen in het jaar 1095 met als strijdkreet Deus lo vult, 'God wil het'. Het leidde niet enkel tot een reeks van oorlogen tussen het christelijke Westen en islamitische rijken, maar ook tot hernieuwde agressie jegens Joden in Europa. Tijdens de vijfde kruistocht, in het jaar 1219, reist Franciscus van Assisi naar de Nijldelta en heeft daar een ontmoeting met Malik al-Kamil, de sultan over Egypte. Een vorm van 'interreligieuze dialoog', maar zonder resultaat.

LEERHUIS & LITURGIE EN SOVE SEIZOEN 2018-2019

21 oktober 2018 Muziekgebouw Eindhoven: "1000 stemmen zingen Oosterhuis". www.1000stemmenzingenOosterhuis.nl		
Leerhuisavonden op donderdag van 19.00 tot 21.30 u	Viering Veldhoven zaterdag 18.30 u	Viering SOVE Eindhoven zaterdag 18.30 u
	27 oktober 2018 Margreet Spoelstra	3 november 2018 Margreet Spoelstra
8 november 2018 De erfenis van Karel de Grote: onderwijs	24 november Paul Clement	1 december Franck Ploum
6 december De paus en de keizer: strijd om de macht	22 december Paul Clement	5 januari 2019 Hans Slooff
10 januari 2019 'God wil het': de kruistochten	26 januari 2019 Franck Ploum	2 februari Nel van Drie
14 februari Thora en Talmoed: Joden in het Rijnland	23 februari Huub Schumacher	2 maart Alex van Heusden
14 maart Al-Andalus: Joden, christenen en moslims	23 maart Wiesje Verkooijen	6 april Janneke Stegeman
11 april Geloof en rede: het eeuwige vraagstuk	27 april Alex van Heusden	11 mei Tineke Werner
9 mei De heilige en de sultan: vrede en alle goeds	25 mei Alex van Heusden	1 juni Bert Jan van Haarlem

Kosten leerhuis: contante betaling € 10,00 per avond.

Voor het hele seizoen: een totaalbedrag van € 70,00 over te maken op bankrekening NL60INGB 000 69 30 463 t.n.v. Stichting Sint-Maarten Veldhoven.

Giften voor Leerhuis & Liturgie Brabant zijn zeer welkom op bankrekening NL 60 INGB 000 69 30 463 t.n.v. Stichting Sint-Maarten Veldhoven.

Giften voor SOVE kunnen overgemaakt worden naar bankrekening NL 06 RABO 015 70 70 204 t.n.v. Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven.

Beide stichtingen hebben een ANBI-status.

Heeft u uw e-mailadres aan ons doorgegeven?

Alle informatie en de teksten voor de leerhuisavonden worden per mail verzonden.

Info Leerhuis & Liturgie Brabant: www.leerhuisenliturgiebrabant.dse.nl.
Het e-mailadres voor L&L is: wiesje.verkooijen@gmail.com.
Wiesje Verkooijen, tel. 040-2549616.

Info SOVE: www.sove.dse.nl.
Het e-mailadres voor SOVE is: sove@dse.nl.
Aya en Kees Minderhoud, tel. 040-244 40 78.

Projectkoor: Marjon Starrowsky,
marjonstarrowsky@hotmail.com; tel. 040-254 34 53

Locaties:

Immanuelkerk, Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven
(leerhuis en vieringen Leerhuis & Liturgie Brabant).

Vanuit Eindhoven bereikbaar met buslijn 15, halte Burg. Van Hoofflaan.

Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven (SOVE).

Vanaf station Eindhoven bereikbaar met buslijn 6, richting Nuenen-Oost, halte remise Hermes.